



20439

'Stort beheerste haar leven'

Riet Ris-den Ouden (1927-2012)

door Saskia Lensink

Ze had maar wát graag zelf de poorten gesloten. Eind 2012 gaat de vuilstortplaats in de Derde Merwedehaven dicht, de doorn in het oog van de onlangs overleden Riet Ris-den Ouden.

Een vuilstortplaats dicht bij de kwetsbare natuur van de Biesbosch, en ook nog eens op een steenworp afstand van haar eigen woonwijk De Staart. Voor Riet was het een onacceptabel plan. Vanaf het eind van de jaren '80 verzette ze zich er met alle mogelijke middelen tegen.

Met haar burens, het echtpaar Van der Kris, schreef ze talloze brieven en petitie's aan overheidsinstanties. Ze sprak tijdens zittingen van de gemeenteraad en organiseerde handtekeningenacties. Haar man Arie ondersteunde haar door wet- en regelgeving uit te pluizen.

WOONKAMER

In deze periode leerde ook Piet Sleeking haar kennen, de huidige fractievoorzitter van Beter voor Dordt. Het was zelfs in haar woonkamer dat de kiem werd gelegd voor de voorloper van die partij, ECO-Dordt.

Uiteindelijk kwam de vuilstortplaats er toch. Het enige wat Riet toen nog kon doen was een laatste, ludieke protestactie organiseren. "We lieten zwarte strepen plastic van de toren van de Grote Kerk wapperen," herinnert Sleeking zich. "En op de dag dat de stortplaats openging vloog er een vliegtuigje met een protesttekst boven de feestende notabelen. Dat had Riet geregeld. Zo'n actie heeft Dordrecht nooit meer gehad!"

ASBEST

En nu, in het jaar dat Riet op 85-jarige leeftijd overlijdt, gaat die vermaledijde stortplaats toch nog dicht. "Mijn moeder kampte de laatste maanden van haar leven erg met gezondheidsproblemen," vertelt haar dochter Maria Ris.

"Ze was niet meer zo maatschappelijk betrokken als vroeger. Ze knikte nog enthousiast 'ja' toen Sleeking haar vroeg of zij zelf de poort wilde sluiten. Maar ik geloof niet dat ze nog veel heeft meegekregen van het recente nieuws, dat er weleens veel asbest op die stortplaats zou kunnen liggen."

Een strijdbare en bevlogen vrouw, zo omschrijft Maria Ris haar moeder. „Als ze ergens voor ging, dan was het voor honderd procent. Jarenlang beet ze zich helemaal vast in dat onderwerp van die vuilstort, en er werd thuis dagelijks over gesproken. Soms vond ik haar te fanatiek. Het beheerste haar leven."

Toch hielden ook andere onderwerpen haar bezig. Zo was ze erg geïnteresseerd in geschiedenis. Ze maakte er zelfs haar hobby van, door lid te worden van een vereniging die het dagelijks leven tijdens de middeleeuwen naspeelde.



Opgecomenlanden.nl

www.opgecomenlanden.nl



20439

ZELFSTANDIG

Riet Ris verhuisde begin jaren '60 van Ridderkerk naar Dordrecht toen ze trouwde met de Dordtenaar Arie Ris. Ze trouwde laat voor die tijd, op haar drieëndertigste. "Voor haar huwelijk was ze een vrije en zelfstandige vrouw," vertelt Maria. "Ze was hoofd boekhouding bij chocoladefabriek Beukers en Rijnke in Rotterdam. In haar vakanties reisde ze in haar eentje door Europa. Dat was voor die tijd best opvallend."

Met Arie kreeg ze twee kinderen: Jan (50) en Maria (48). Naast haar gezin werkte Riet als pedicure en schoonheidsspecialiste.

Als het aan Sleeking had gelegen had Riet de overstap gemaakt naar de politiek, maar daar wist hij haar niet voor te porren. "Gelukkig is ze nog wel lijstduwer van onze partij geweest," vertelt hij.

"Dordrecht verliest in haar een markante en standvastige vrouw."

Bron: AD Drechtsteden, 6-6-2012



Opgecomenlanden.nl

www.opgecomenlanden.nl